

Belgique - België
P.P.
1140 Bruxelles 14
P 003616



**LE FANAL
DES CHATS**

A.S.B.L - V.Z.W.



© Mak Goktas

Driemaandelijks blad nr 141 - 36ste jaargang - Maart 2024

INHOUD

Inhoud.....	Blz.1
Het woord van de voorzitter.....	Blz.2
Vragenlijst van Proust II.....	Blz.3-8
Nieuws van de vroegeren.....	Blz.9-11
Een halsband met belletje aandoen bij de kat. Een goed of slecht idee?..	Blz.12-14
Het kookmoment.....	Blz.15
SOS van de Fanal des Chats.....	Blz.16
Permanente opdracht.....	Blz.17
Nuttige informatie (Help ons).....	Blz.18



Aarzel niet om ons een email te sturen naar: lefanaldeschats@proximus.be om zo bij onze listing gevoegd te worden waarbij u zal verwittigd worden van de publicatie. U hoeft dan enkel nog te klikken en u kan dan eventueel nog een afdruk maken op papier.

Het redactiecomité

Het woord van de voorzitter

Mevrouw, Mijnheer, Beste leden,

Eerst en vooral houd ik eraan om de vrijwilligers en onze raad van Bestuur te bedanken voor hun werk en passie voor de katten.

Ons Nieuwjaarsdiner kende geen groot succes en we hopen dan ook dat u talrijker aanwezig zult zijn op ons Kerstdiner.



De aanvragen om verlaten katten op te nemen worden steeds talrijker en we zijn verplicht om iedere dag katten te weigeren. We hebben ook van Bien-Etre Animal een verzoek gekregen om 21 katten op te nemen, allen in een erbarmelijke staat, ingevolge een inbeslaglegging.

We herinneren er u aan dat we meer dan ook uw hulp nodig hebben om onze actie te steunen.

We zijn op zoek naar materiaal, vooral geïsoleerde buitenverblijven voor de katten en alles wat nodig is voor onze beschermelingen die buiten leven. Indien u ongebruikt materiaal heeft of indien u personen kent die bereid zijn om ons te helpen, aarzel niet om ons te contacteren.

Vergeet ook niet dat we nog altijd op zoek zijn naar medicamenten die u niet meer nodig heeft voor onze zieke bewoners.

*Ik hou van katten, deze dieren als een schaduw
die zich in je hart nestelen en die weinig mensen begrijpen.*

- Jean Markale

Oprechte groeten,

Murielle Dekinder

VRAGENLIJST VAN PROUST II

Nu Pépite kan lezen en opvoeding heeft genoten, heeft ze mij het idee ingefluisterd om aan de ploeg van de Fanal te vragen deze legendarische vragenlijst van Proust in te vullen. Dit is ons tweede artikel.

Ter herinnering: Proust (1872-1922) de beroemde auteur van « A la recherche du temps perdu » ontdekt deze test wanneer hij nog jongeling was. Vanaf de jaren 1850-1860, was dit spel in de mode in Engeland waar het « Confessions » werd gedoopt. Het was de voorloper van de poeziealbums die we nog gekend hebben toen we jong waren. We hebben kennis van drie testen die Proust heeft ingevuld : toen hij vijftien jaar was, zestien en het jaar dat hij negentien werd.

Hierna de vragenlijst die Proust heeft ingevuld in het jaar dat hij negentien werd, die hij zelf heeft herwerkt en waarschijnlijk uit het Engels heeft vertaald:

VRAGENLIJST VAN PROUST	ANTWOORDEN VAN PROUST ROND 1890 (19 JAAR)
Mijn favoriete deugd.	De nood om bemind te worden en juist gezegd de nood om gestreeld en verwend te worden meer dan de nood om bewonderd te worden.
De kwaliteit die ik bij een man verkies.	De vrouwelijke charmes.
De kwaliteit die ik bij een vrouw verkies.	De mannelijke deugden en de openhartigheid in de kameraadschap.
De voornaamste trek van mijn karakter.	...
Wat ik het meest waardeer bij mijn vrienden.	Teder met mij te zijn, indien hun persoonlijkheid voldoende uitstekend is om een grote prijs te kunnen geven voor hun tederheid.
Mijn voornaamste gebrek.	Niet kunnen, niet mogen "willen".
Mijn favoriete bezigheid.	Beminnen
Mijn geluksdroom.	Ik heb schrik dat hij niet groot genoeg is, ik durf het niet te zeggen, ik heb schrik om hem kapot te maken door het te zeggen.
Wat zou mijn grootste ongeluk zijn?	Noch mijn moeder noch mijn grootmoeder gekend te hebben.
Wat ik zou willen zijn.	Mezelf, zoals de mensen die ik bewonder me zouden willen hebben.

Het land waar ik graag zou willen wonen.	Daar waar zekere dingen die ik graag zou willen bij toverslag gerealiseerd worden en waar tederheden altijd zouden gedeeld worden.
Mijn favoriete kleur.	Schoonheid ligt niet in de kleuren maar in hun harmonie.
De bloem waar ik van houd.	Die van haar— en in feite alle.
De vogel die ik verkies.	De zwaluw.
Mijn favoriete auteurs van proza.	Vandaag Anatole France en Pierre Loti.
Mijn favoriete dichters.	Baudelaire en Alfred de Vigny.
Mijn favoriete fictieve helden.	Hamlet.
Mijn favoriete fictieve heldinnen.	Bérénice.
Mijn favoriete componisten.	Beethoven, Wagner, Schumann.
Mijn favoriete schilders.	Léonard de Vinci, Rembrandt.
Mijn helden in het echte leven.	Ik heb er maar één per keer.
Mijn favoriete namen.	Ik heb er maar één per keer.
Wat ik het meest van al verafschuw.	Dat er slechtheid in mij zou zijn.
De geschiedkundige personages die ik het meest verafschuw.	Ik ben niet genoeg onderlegd.
Het militair feit dat ik het meest bewonder.	Mijn vrijwilligers werk!
De hervorming waar ik de meeste bewondering voor heb.	...
De natuurlijke gave die ik het liefst zou willen hebben.	De wilskracht en de verleidingen.
Hoe zou ik willen sterven?	Beter— en bemind.
Mijn huidige geestestoestand	De verveling om aan mezelf gedacht te hebben om die vragen te beantwoorden.
De fouten die mij het meest begripvol zijn.	Deze die ik begrijp.
Mijn favoriete devies.	Ik zou te veel angst hebben dat ze me ongeluk brengt.

Vandaag geven we het woord aan Pilou één van de katten van Maryse Geubels, verzorgster en administrateur. Ze was akkoord om op dezelfde vragen te antwoorden. Beiden bedankt!

Uiteraard heeft Pépité de vragen een beetje aangepast voor haar soortgenoten en ze was heel fier op zichzelf...Excuseer Marcel!

Prettige lectuur iedereen.

Anna R.



Vragenlijst van Proust, herzien door Pépité	Antwoorden van Pilou (kat van Maryse)
Mijn favoriete deugd.	Zachtheid
De favoriete kwaliteiten bij je mens.	Dat ze veel in de zetel gaat liggen zodat ik op haar schoot kan kruipen.
Mijn belangrijkste eigenschap.	Steeds goedgezind.
Wat waardeer je het meest aan je vrienden?	Hun aanwezigheid.
Mijn grootste fout volgens mijn mens.	Ik wil mijn eten niet delen met mijn medebewoonster Clea

Mijn geliefkoosde bezigheid.	Slapen
Mijn droom van geluk.	Lang bij haar kunnen blijven.
Wat zou mijn grootste ongeluk zijn?	Dat mijn mens er niet meer zou zijn.
Wat ik zou willen zijn.	Slanker
Wat ik zou willen dat mijn mens mij laat doen?	Het eten van Clea laten opeten.
Mijn favoriete kleur.	Geen
Het voedsel dat ik het liefst heb.	Alles
Mijn grootste stommiteit.	Te veel om op te noemen.
Mijn favoriete helden in fictie.	Pachet
Mijn favoriete heldinnen.	Bastet
Mijn helden in de geschiedenis.	Jeanne D'Arc
Mijn bijnamen.	Piteloe
Wat ik het meest verafschuw.	Geenaandachtkrijgen
Mijn grootste heldendaad.	Mijn opsluitingen in de garage.
Welk natuurlijk talent zou ik graag willen hebben?	Het vliegen.
Hoe zou ik willen sterven ?	Dichtbij mijn mens.
Mijn huidige gemoedstoestand.	Ik ben gelukkig.
Mijn favoriete motto.	Wat op een bord ligt, is eetbaar.

VRAGENLIJST VAN PROUST	ANTWOORDEN VAN MARYSE
Mijn favoriete deugd.	Eerlijkheid
De kwaliteit die ik het liefst heb bij een man.	Oprechtheid
De kwaliteit die ik het liefst heb bij een vrouw.	Empathie
De voornaamste karaktertrek.	Goedgelovigheid

Wat ik het meest waardeer bij mijn vrienden.	Loyauteit
Mijn grootste fout.	Geen geduld
Mijn favoriete bezigheid.	Sudoku's invullen
Mijn geluksdroom.	Niet ziekworden
Wat zou mijn grootste ongeluk zijn?	Mijn zelfstandigheid verliezen
Wat ik zou willen zijn?	/
Het land waar ik zou willen leven.	Zuid-Afrika
De kleur die ik verkies.	Blauw
De bloem waar ik van hou.	Fresia's
De vogel die ik verkies.	Nachtegaal
Mijn favoriete prozaauteurs.	Hugo Claus
Mijn favoriete dichters.	Guido Gezelle
Mijn favoriete helden in fictie.	/
Mijn favoriete heldinnen.	/
Mijn favoriete componisten.	Mozart, Beethoven
Mijn favoriete schilders.	Monet, Manet
Mijn helden in het echte leven.	/
Mijn heldinnen in de geschiedenis.	/
Mijn favoriete namen.	Bea, Wim
Wat ik het meest verafschuw.	Dieren achterlaten
De historische personages die ik het meest verfoei.	Hitler
Het militair feit dat ik het meest bewonder.	Geen
De hervorming die ik het meest waardeer.	Geen
Het natuurtalent dat ik graag zou willen hebben.	Eeuwigjongblijven

Hoe zou ik willen sterven?	In mijn slaap
Mijn huidige geestestoestand.	Vermoeid
Fouten waarvoor ik het meeste begrip opbreng	Vergeetachtigheid van anderen
Mijn favoriete devies.	Doe wel en zie niet om.



Draag uw steentje bij

Werk mee aan de magazine van de Fanal des Chats en wordt gelegenheidsverslaggever.

Hoe?

Door een artikel op te stellen, een tekening op te sturen of foto's, door een activiteit of een tentoonstelling voor te stellen altijd met het thema katten.

Al uw ideeën en voorstellen kan u opsturen naar Anna Renouprez, coördinatrice van de redactie, op het hierna vermeld adres:

annarenouprez@hotmail.com

Bedankt voor uw medewerking en uw creativiteit!

Nieuws van de vroegeren

Samy (dat is de nieuwe naam die we aan ons nieuw "klein-lid-van-de-familie hebben gegeven"), is bij ons gekomen op 19 januari 2024, hij was toen ongeveer 8 maanden oud. Toen we zijn transport box opende, hebben we hem kennis laten maken met het ganse huis... hij verdween ongeveer 2 uren en kwam toen heel timide naar ons...

In de Fanal hadden ze ons gezegd dat hij erg aanhalig was... inderdaad... hij is zot van mijn handen, hij zoekt ze voortdurend. Wanneer we elkaar 's morgens bij het opstaan ontmoeten of bij het terugkeren naar huis... dan gaat hij op de grond liggen en rolt zich om van tevredenheid en vraagt dan om gestreeld te worden. Hij is daarentegen erg stilletjes, hij "spreekt" niet... behalve wanneer hij erg opgewonden is en vraagt om het spelen nog langer te laten duren. Hij heeft een erg zachte stem.

Hij laat zich ook horen wanneer hij in zijn transport box wordt opgesloten om hem bijvoorbeeld naar de dierenarts te brengen... zolang het vervoer met de auto duurt, wanneer we buiten zijn, is hij erg geïnteresseerd in de activiteiten op straat...

Hij is dus erg nieuwsgierig, alles wat nieuw is, gaat langs de gehoordetector met veel ijver. Hij kijkt ook heel graag door het raam om de activiteiten te bekijken van de vogels. De laatste dagen hebben we hem ons mini-tuintje laten verkennen dat tijdens de volgende mooie dagen zal herleven en gaan bloeien... we zullen hem in de gaten moeten houden dat hij niet te zelfverzekerd wordt en naar de aanpalende tuinen gaat... en ook oplettend zijn voor de bloemen en planten want de aarde is een uitnodigend spel voor Samy.

Wanneer hij in het begin toegekomen is bij ons, had hij een paar gezondheidsproblemen... we werden gewaarschuwd omdat we hem te apatisch vonden, hij sliep te veel voor een jonge kat, hij dronk ook enorm veel. Dan hebben we besloten om hem te laten onderzoeken door een top-dierenarts, een die gespecialiseerd is in katten... Gelukkig want hij heeft hem een anti-inflammatoire inspuiting gegeven en ons een antibioticakuur voorgeschreven voor 10 dagen en een oogzalf voor zijn oog dat traande.

Vandaag heeft hij gedaan met zijn antibiotica en is volledig in vorm... hij stopt niet met spelen, loopt rond in het ganse huis, interesseert zich voor alles wat nieuw is... hij is ook erg sociaal, zelfs wild tegen alles wat te levendig is, hij ontmoet graag personen die hij niet kent...

Hij is onze vreugde, ons zonnetje, de mooiheid van het leven... en we hopen hem nog heel lang bij ons te kunnen houden...

Er zijn zeker nog veel andere dingen die we u zouden kunnen delen... indien iemand onder u geïnteresseerd is, we openen heel graag onze deur om hem in actie te laten zien bij ons!

Groeten aan u allen en nog eens duizend keer bedankt voor zoveel wat u van uw tijd geeft, uw energie en uw hart voor al deze katten die ons zoveel liefde teruggeven voor wat we hen geven!

Ga zo verder... en heel veel aaitjes voor de broers en zussen van Samy...

Corinne D.



Amale heeft ons kennis laten maken met **Pavot**, Hij lag opgerold in zijn mande op de hoogste verdieping van de Fanal. Pavot toonde zijn buik aan Amale om gestreeld te worden, ze zegde ons dat dit zeldzaam is dat een kat zo veel blijf van vertrouwen geeft. Twee weken later zijn we Pavo gaan halen, de tijd om te verhuizen naar een nieuwe thuis en om hem een andere verplaatsing te besparen. Thuis is Pavot Morsi geworden, een Egyptische voornaam die Tamman graag hoort. Morsi heeft zich een paar dagen verstopt vooraleer het huis te verkennen. In een paar dagen is hij erg sociaal geworden, aanhalig en spraakzaam ook (we hadden hem Meeuw kunnen noemen), hij speelt heel graag en we hebben hem een appartement in karton gemaakt, wat we zijn Parijs zolderkamertje noemen. Wanneer ik schrijf of wanneer Tamman gitaar speelt, is Morsi nooit ver weg, opgerold in een bolletje of liggend op het bureau om ons creatieve ideeën te geven. Bedankt nog de ganse ploeg van de Fanal voor deze mooie ontmoeting en uw dagelijks werk om het leven van onze vriendjes minder moeilijk te maken in afwachting van een adoptie.

Constant L. et Tamman H.



Wanneer de verantwoordelijke ons Nila heeft getoond, schoot de vonk meteen over. We hebben gespeeld en ik zag in haar oogjes kleine sterretjes die de mijne weerkaatsten. In de wagen heb ik met haar gepraat omdat ze niet zou stresseren. Ze was kalm, keek naar mij en ik zegde haar : we gaan naar huis. Een klein kreetje liet me verstaan dat ze het al wist. Vandaag is het een maand dat ze mijn leven deelt, ik weet dat het weinig is, nochtans hebben we een verstandhouding die veel groter is dan deze van beste vrienden. Ik heb pijn gehad aan mijn schouder en ik heb een paar dagen in bed moeten liggen. Ze bleef rustig en sliep in de holte van mijn schouder. Haar warmte deed me erg goed en haar liefde net zoals haar geduld hebben me geholpen om mijn pijn te laten voorbijgaan. Nochtans, in normale tijden, vanaf het ontwaken, speel ik met haar, het is het moment van de intense activiteiten. Ze volgt me overal, speelt met alles wat ik aanraak, gaat liggen wanneer ik me aan de computer zet. Dan ligt ze op haar kussen, net naast mij. Nila heeft een bijzonder kenmerk : ze houdt van water. In het begin dacht ik dat het nieuwsgierigheid was maar ik heb me snel rekenschap gegeven dat ze echt graag speelt met water. Ik heb voor haar een bak met speelgoed gezet in de badkamer. Ze amuseert zich om de speeltjes te vangen en het water vliegt dan rond. Het is erg grappig om haar te zien spelen met een speeltje in haar muil, het hoofd en de poten helemaal nat. Ze heeft het liefst de muizen en een klein balletje. Ze speelt er graag mee omdat ze die kan nemen en mij terugbrengen. Iedere dag ontdekken we elkaar een beetje meer en de vriendschapsband die we gemaakt hebben, wordt telkens een beetje steviger. Een vriendin is langs geweest en ik heb Nila geroepen om goedendag te komen zeggen. Ze heeft gelopen om op mijn schoot te zitten en me een aaitje te geven. Mijn vriendin keek naar mij en zegde : wel wel, jullie hebben elkaar goed gevonden. Wat een verstandhouding! Er moet gezegd worden dat we elkaar goed begrijpen. Veel mensen denken dat we communiceren met woorden. Wij zijn het bewijs van het tegengestelde. Of het nu gaat over onze blikken, onze houding, we hebben geen woorden nodig om ons te verstaan. Ik heb veel geluk gehad met haar te vinden, of het is misschien zij die mij gevonden heeft... Het is een echt plezier om wakker te worden met dit katje in de holte van mijn schouder, haar lijfje tegen mijn hoofd, met haar kopje in mijn haren. Ik slaap in en wordt wakker met een gespin vervuld van zachtheid. U moet weten dat Nila (bijna) helemaal zwart is met grote gouden ogen. En als ze naar me kijkt, dan zie ik liefde...en enkel door die blik weten we allebei dat dit voor het leven is. Zo blijkt dat in het echt zwarte katten geluk brengen...want sedert ze er is, zie ik het leven door een roze bril.

Aurélia J.



EEN HALSBAND MET BELLETJE AANDOEN BIJ DE KAT. EEN GOED OF SLECHT IDEE?

Is een halsband met belletje echt nodig voor de kat?

Wanneer sommige mensen een kat adopteren, besluiten ze om hem een halsband aan te doen met een belletje om zo de vogels in hun tuin te beschermen. Ze hopen dat het geluid van het belletje de toekomstige prooien van de intenties van de kat, kunnen verwittigen. Jammer genoeg is dit niet het geval.



© anucha muphasa/EyeEm / stock.adobe.com

DE HALSBANDEN MET BELLETJES OM DE VOGELS TE BESCHERMEN

De binnenhuiskatten jagen in het algemeen enkel op vliegen en spinnen. De buitenkatten daarentegen brengen grotere prooien mee naar huis. Niet enkel muizen! Zo is het niet aangenaam voor de vele eigenaren wanneer hun geliefd vriendje een dode vogel meebrengt. De oplossing lijkt eenvoudig: misschien volstaat het om een halsband met belletje aan te doen bij de kat.

Het belletje wordt verondersteld de eventuele prooien te verwittigen en zo een "vogelbloedbad" te vermijden. Deze oplossing is echter voor de katten een lijdensweg. Daarenboven is ze niet in het bijzonder geschikt om de vogels te beschermen.

STOORT HET GELUID VAN DE BELLETJES DE KATTEN?

Het geluid van de belletjes is schadelijk voor de katten. Zij ontvangen die geluiden drie tot vier maal sterker dan de mensen. Het permanente geluid van een belletje is een grote hinder voor die dieren. Het kan een permanente stress veroorzaken bij de kat.

Een erg gevoelig gehoor

Katten horen veel beter dan wij. Mensen kunnen een frequentie waarnemen van maximum 20.000 hertz. Volwassen katten daarentegen gaan tot 65.000 hertz. Kittens kunnen zelfs frequenties waarnemen die gaan tot 100.000 hertz.

Wat betreft de intensiteit van de geluiden, ook daar zijn ze superieur aan ons : ze kunnen zelfs het gepiep van een muis waarnemen vanop 20 meter afstand. Experts beweren dat katten drie tot vier maal beter horen dan mensen.

Het geluid van een belletje staat gelijk aan hoorsuizingen

Het geluid van het belletje is drie tot vier maal sterker voor de delicate oren van de katachtigen. Wat de situatie nog verergert is dat het zich dicht bij het oor van het dier bevindt wanneer het een halsband draagt. De kat wordt dan 24u/24 blootgesteld aan deze voortdurende geluiden. In het slechtste geval, zeven dagen in de week. Voor de kat is dit zoals hoorsuizingen.

WAT IS HET GEVAAR VOOR DE KAT VAN EEN HALSBAND MET BELLETJE ?

De halsband op zich kan erg gevaarlijk zijn voor de kat. Het is onaangenaam of storend voor het dier. Bovendien is er wel een dodelijk gevaar indien de halsband de drager wurgt of verstikt.

Gevaar van wurging

Om er zich van te ontdoen hebben veel katten zich reeds erg gekwetst. Sommigen slagen er zelfs in om een voorpoot door de halsband te steken maar kunnen zich nadien niet meer losrukken. Indien de kat geen geluk heeft, sluit de riem zich vaster tussen de hoogte van de poot en de hals zodanig dat er diepe wonden kunnen ontstaan.

Indien de bloedsomloop definitief wordt gestopt moet in het ergste geval de voorpoot geamputeerd worden. Op voorwaarde dat de kat erin slaagt om naar huis te keren zodat hij nog naar de dierenarts kan gebracht worden.

Gevaar van verstikking

Het gebeurt ook dat de riem vastgeraakt in de mond zoals het bit bij een paard. Het kan ook gebeuren dat de kat vastgeraakt aan een tak met zijn halsband en zich niet meer kan bevrijden. Hij kan dan een vreselijke dood ondergaan door verstikking.

Jonge katjes die opgegroeid zijn met een halsband kunnen soms hun weg naar huis niet meer vinden. Ze worden groter en de halsband sluit zich vaster en vaster rond de hals en kan uiteindelijk de dood veroorzaken.

De veiligheidsslotjes werken niet altijd

Door al deze redenen is het beter om geen halsbanden aan te schaffen en zeker ook niet deze met belletjes. De halsbanden met veiligheidsslot zijn ook gevaarlijk want in geval van nood gaan ze niet altijd open.



HET GELUID VAN EEN BELLETJE BESCHERMT NIET ALTIJD DE VOGELS

Een halsband met een belletje veroorzaakt voor de kat niet enkel lijden, de vogels worden er ook niet door beschermd.

Vele vogelsoorten brengen hun eigen geluidssignalen voort om onder elkaar te communiceren in geval van nood. En ze beschouwen ook het geluid van het belletje niet als een waarschuwing.

Indien de vogeltjes alleen zijn in het nest wanneer de kat dichterbij komt, dan is het belletje van geen enkel nut voor hen. Indien ze nog niet kunnen vliegen en dus niet kunnen vluchten, dan hebben ze weinig kans om te overleven.

Er bestaan ook katten die geleerd hebben om te jagen met hun halsband met belletje. Ze besluiten stiekem hun prooi met zo veel voorzorgen dat het belletje niet rinkelt.

BESLUIT: HET IS NIET AANBEVOLEN OM TE OPTEREN VOOR ZO EEN HALSBAND VOOR DE KATTEN

Zelfs indien sommigen dit schattig of nodig vinden zo een halsband met belletje, het welzijn van het dier is primordiaal.

In het beste geval, wordt het dier gestoord door het voortdurend rinkelen van het belletje. In het slechtste geval kan een halsband het leven van de kat in gevaar brengen. U moet dus echt zo een accessoire niet aanschaffen daar waar het bovendien van geen enkel nut is om de vogels te beschermen.

Het kookmoment

SNOEPJES MET ZALM ZONDER GLUTEN

Voor dit recept heeft u nodig:

- 190 gr zalm in blik;
- 30 gr geraspte kaas, niet te vet (type cheddar);
- 3 eieren;
- 50 gr rijstbloem;
- 3 gr chemische gist zonder gluten;
- Een beetje water.

Dit is de bereiding:

- Verwarm de oven voor op 180°C.
- Klop de eieren in een kom. Voeg vervolgens de geraspte kaas toe, de zalm in fijne stukjes, de bloem en de gist. Goed mengen.
- Voeg beetje bij beetje het water toe tot u een homogene deeg bekomt die een beetje kleverig is.
- Rol het deeg uit met de taartroller en snij er kleine koekjes uit met de koekjessnijder of een mes.
- Leg ze op een bakblik dat vooraf bekleed werd met bakpapier.
- Laat bakken gedurende ongeveer 15 minuten.

Huisgemaakte snoepjes aan zijn kat geven: enkele aanbevelingen

Het spreekt voor zich dat men bij snoepjes, zelfs de huisgemaakte, niet mag overdrijven. Geef ze aan uw kat met mate en vergeet niet om ze in mindering te brengen van zijn dagelijkse portie voedsel. Inderdaad om overgewicht en obesitas te vermijden is het beter om ze niet aan de dagelijkse portie toe te voegen maar ze er deel laten vanuit maken!

Maak er in ieder geval geen gewoonte van. Het is beter om ze af en toe als een snoepje te geven aan uw vriendje.

Vooraleer ze aan uw kat te geven, laat ze wel na het bakken helemaal afkoelen. Hierdoor worden ze droog en kan men ze langer bewaren. Hiervoor moet u de oven half open laten staan door middel van een houten lepel bijvoorbeeld, tot volledige afkoeling. Bewaar ze vervolgens in een hermetisch afgesloten bokaal die u in de koelkast zet. Ze moeten binnen een week verbruikt worden.

SOS VAN DE FANAL DES CHATS

OPROEP VOOR GIFTEN:

- MEDICAMENTEN VOORGESCHREVEN DOOR DE DIERENARTS DIE U NIET MEER NODIG HEEFT
- VOEDING VOOR NIER EN URINE PROBLEMEN
- INDIVIDUELE ZAKJES VOEDING ZOALS SHEBA EN GOURMET (OM DE MEDICAMENTEN TE GEVEN AAN ONZE ZIEKEN)



TE LEVEREN BIJ DE FANAL DES CHATS
16, Emile Maxlaan 16, 1030 Brussel
Van maandag tot vrijdag tussen 13u en 16u30
Tel: 02 734 60 29

Permanente opdracht

Mevrouw, mijnheer,

Gelieve de volgende permanente opdracht uit te voeren van mijn rekening:

Bedrag *: (in cijfers) euro;
(in letters) euro.
Op: de van elke maand.

De eerste overschrijving moet uitgevoerd worden op met vermelding: « Gift of Peterschap van »

en moet gestort worden op de rekening
BELFIUS N° BE16 0682 0580 9674

Ten gunste van de VZW, «**Le Fanal des Chats**», Emile Maxlaan 16,
1030 Brussel (bankgegevens op de bijgevoegde RIB).
HK-goedkeuringsnummer 3023156016

IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB

Deze opdracht blijft geldig zolang ik ze niet annuleer.

Naam:
Voornaam:
Adres:

Ik dank u bij voorbaat en accepteer, Mevrouw, Mijnheer, de uitdrukking van mijn bijzondere hoogachting.

Gemaakt op:
Handtekening

** Een gift of een peterschap hoger dan of gelijk aan 40 euro per jaar, is aftrekbaar van de belastingen op basis van een certificaat dat door le Fanal des Chats zal afgeleverd worden.*

Nuttige informatie

Help ons

Oproep voor vrijwilligers:

Kuisen, verlenen van de zorgen, distributie van maaltijden, ...

Door deel te nemen aan onze activiteiten

Bied ons uw hulp aan door:

Ons loten te bezorgen voor onze tombola's, blikken kattenvoer te schenken, tonijn en zalm in eigen nat, zakken droogvoer, zakken kattebakvulling, onderhoudsmateriaal te geven (dweilen, afwasproducten, trekkers, borstels, rollen keukenpapier....), kantoorbenodigdheden te bezorgen (postzegels, papier voor printers, briefomslagen....)

...

Bedankt voor uw hulp en dagelijkse steun!

Neem contact met ons op:

Adres: LE FANAL DES CHATS
Emile Maxlaan 16
1030 Brussel

Tel. & fax: 02/734.60.29

E-mail: lefanalbeschats@proximus.be

Web: www.lefanalbeschats.org

Facebook: LE FANAL DES CHATS ASBL

Onze rekeningen:

Voor lidgelden: **IBAN: BE71 0682 0580 9169 - BIC GKCCBEBB**

Sympathiserend lid 13 € / jaar

Aangesloten lid 25 € / jaar

Erelid 100 € / jaar

Levenslang lid 350 €

Voor de peterschappen en giften, voor de actie «Nieuw huis» en voor de zwerfkatten: **IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB**

Verandering van adres: in geval van verhuizing, geef ons uw nieuwe adres en telefoonnummer.

Waarom

Le Fanal des Chats?

De graad van beschaving van een maatschappij wordt bepaald door de aandacht die ze schenkt aan de zwaksten en meest behoeftigen van haar leden: kinderen, zieken, ouderen, mensen met weinig middelen en... huisdieren waaronder katten. In een meer en meer individualistische wereld bieden ze ons hun vriendelijkheid en hun genegenheid gedurende gans hun leven. Aan het einde van hun bestaan worden sommigen gescheiden van de baasjes waar ze zo veel van hielden. Wij willen deze katten dan ook al onze hulp garanderen.

Dit is het doel van de Fanal des Chats en we zijn trots om zo te handelen.

De raad van bestuur



De Fanal des Chats is lid van de Nationale Raad voor Bescherming van de Dieren
Nummer van erkenning HK 3023156016